



Jaarverslag stichting Meredia 2016

De Stichting Meredia spant zich al 8 jaar in om mensen, man of vrouw, jong of oud en ongeacht hun culturele of religieuze achtergrond, met elkaar in contact te brengen. Het is onze ervaring dat als mensen samen laagdrempelige activiteiten uitvoeren ze vrij snel en ongedwongen met elkaar omgaan en in gesprek komen.

Daarbij zijn de eigen verhalen hun bron van inspiratie om tot meer respect en tot een dialoog te komen. Dit geldt voor al onze activiteiten. "Bekend maakt bemind" is niet voor niets ons motto!

Projecten en activiteiten in 2016

'Hoe zit het bij ons thuis?'

Het kussenproject slaat nog steeds in ruime mate aan. Met elkaar kussens maken en praten over de eigen achtergrond nodigt uit tot een dialooggesprek waardoor men zich gehoord en gezien voelt. De kussens zijn dit jaar geschonken aan 10 mensen die een steuntje in de rug konden gebruiken. Alle nieuwe vluchtelingen, die in Schiedam zijn opgevangen (50 mensen), zijn bezocht en hebben een kussen gekregen. Hieruit zijn mooie en warme contacten ontstaan, die hen hopelijk helpen wanneer zij in hun eigen woning een eigen bestaan gaan opbouwen en om zich volledig thuis te gaan voelen in Schiedam.



'Bekend maakt bemind' aanbod voor scholen

De openbare basisschool Loep is op het aanbod van Meredia ingegaan om haar leerlingen kennis te laten maken met het Christendom, Islam en het Jodendom.

In de lessen gaan we op zoek naar de overeenkomsten tussen deze 3 religies. Twee groepen 3-4 en twee groepen 5-6 hebben, vooruitlopend op onze les, schoollessen gekregen over religies. Meredia gaf aan iedere groep een les waarin, aan de hand van verschillende voorwerpen, met de kinderen niet alleen gezocht wordt naar de overeenkomsten, maar waarin ook de verschillen worden benoemd. Alle 80 leerlingen hebben de Dorpskerk in Kethel en de Muradiye Moskee aan het Raam bezocht en aandachtig gekeken naar de gebouwen en de aanwezige voorwerpen



Integratiediner 2016

Op 12 oktober vond het jaarlijkse integratiediner plaats; dit jaar in het Lentiz/LIFE college. Ruim 100 vertegenwoordigers van verschillende organisaties namen deel aan de bijeenkomst. Stichting Meredia heeft daar ook deze keer met veel plezier aan meegewerkt.

'Lievalingsfeesten Delen en Creëren'

Meredia organiseert elk jaar een grote manifestatie. In de voorbije jaren was dat het KerstWandelTheater; nu is gekozen voor de manifestatie "Lievalingsfeesten Delen en Creëren". Het evenement vond plaats op 4 en 5 november in De Ark. Naast de ons meest vertrouwde religies, het Jodendom, het Christendom en de Islam, waren er levendige presentaties door vertegenwoordigers van het Boeddhisme, het Hindoeïsme, de Druïden en de Bahāī, alsmede een presentatie van het Yalda-feest in Iran, het Tiranafeest (dit is een Christelijk feest) in Chili.



Deze twee dagen zijn door ruim 120 Schiedammers bezocht. Alle presentaties werden omkleed met liederen en dans, waarbij de bezoekers werden uitgenodigd mee te doen.

De presentatieruimte in De Ark was heel toepasselijk opgefleurd met prachtige regenboogtekeningen, die door leerlingen van RK basisschool de Vlinder en van obs de Taaltuin vol ijver zijn gemaakt. We brengen deze tekeningen weg naar dak en thuislozen bij het Leger des heils. Beide dagen werden afgesloten met een disco met wereldmuziek waar gezellig op werd gedanst. Deze succesvolle manifestatie is mogelijk gemaakt door de enorme inzet van allemaal vrijwilligers.



Samenwerking

De samenwerking met andere organisaties is een voorwaarde om een dialoog te kunnen voeren en daardoor tot verbinding te komen. Het afgelopen jaar is samengewerkt met de werkgroep Schiedam Verwelkomt Vluchtelingen, de basisscholen De Vlinder en de Taaltuin, het Lentiz|LIFE College, SWS Welzijn, Vluchtelingenwerk Maasdelta afdeling Schiedam, de Inloophuizen De Wissel en de Weerklank, de PKN Schiedam, de Gemeente Schiedam, het Vredesoverleg, stichting "Incentive" Schiedam, de Muradiye moskee, ATP/SWS Welzijn Schiedam en Zalencentrum De Ark.

Manifestgroep Schiedam Verwelkomt Vluchtelingen

Meredia heeft op allerlei manieren meegewerkt aan de activiteiten van de manifestgroep. Voor veel van de activiteiten was zij initiatiefnemer, zoals het 'kussenproject' en de schilderworkshop. Op de website van Meredia is een eigen tab blad voor "Schiedam Verwelkomt Vluchtelingen" ingericht. Verder heeft Meredia gefaciliteerd bij de aanvraag van subsidies en daar waar nodig was. Tevens hebben we actief meegedaan met de organisatie van de internationale Dag van de Vluchtelingen op 20 juni 2016.



gemaakt van papier



regenboog mandala

Donaties

Het werk van Meredia is alleen mogelijk door de giften van fondsen, organisaties en vrijwilligersorganisaties. In 2016 kregen wij financiële bijdragen van het Fonds Schiedam-Vlaardingen, de Gemeente Schiedam, het Kans Fonds, de Rabobank Schiedam/Vlaardingen, Kerk en Wereld en leveranciers, zoals Jaap van der Eijk-tent-en taferverhuur, Rijnmond beeld en geluid, Drukwerk Kralingen, Van der Eijk makelaars, Van Loenen verf en wonen en andere gulle gevers.

Meredia 2017

Vanuit de gedachte 'Bekend maakt Bemind' gaan we 2017 in. Op 26 januari 2017 is een bezoek aan de synagoge in Delft gepland. Een nieuwe start wordt gemaakt met de organisatie van kleinschalige dialoogtafels, schilder- en mandalaworkshops en natuurlijk het maken van de kussens. Op 21 maart 2017, de internationale dag tegen discriminatie, zal er in samenwerking met de Manifestgroep, een breed opgezette dialoogactiviteit plaatsvinden. De locatie wordt naar alle waarschijnlijkheid het Stads kantoor, waarbij we onze gedachten zo kort na de landelijke verkiezingen, in dialoogvorm kunnen delen met plaatselijke politici.

Volg ons voor meer in formatie op de website: www.meredia.nl en via facebook