

Manifest: Schiedam verwelkomt Vluchtelingen

Het kan niemand ontgaan zijn: er zijn veel mensen op de vlucht voor oorlog, geweld en onderdrukking! Nog nooit na de tweede wereldoorlog waren er zoveel mensen ontheemd en zoeken een veilig heenkomen. Op weg naar Europa stierven al te veel mensen – vakantieoordens rond de Middellandse Zee hebben hun onschuld allang verloren.

Europa, Nederland dus ook Schiedam kan meer doen om al deze mensen te helpen. We mogen en kunnen niet langer blijven praten over vluchtelingen. Vluchtelingen staan op de stoep en hebben onze hulp nodig. Ons land heeft de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens ondertekend. Wij, Schiedammers, tekenen nu voor meer menselijkheid.

Het gemeentebestuur van Schiedam zoekt op dit moment naar opvangmogelijkheden voor asielzoekers en vluchtelingen. Ook Schiedam kan, als stad met ervaring in veelkleurigheid en diversiteit, haar aandeel leveren in het opvangen en huisvesten van vluchtelingen en asielzoekers.

Wij, Schiedammers en vertegenwoordigers van Schiedamse instellingen, kerken en maatschappelijke organisaties, zeggen hierbij onze steun toe en pleiten voor goede opvang en een goed beleid om de vluchtelingen ruimhartig welkom te heten. Vluchtelingen zijn mensen met kennis, ervaring en talenten. Kinderen uit getroffen landen verdienen het om op te groeien in een veilige, geborgen en kansrijke omgeving. Vluchtelingen die al wat langer in onze stad verblijven, de zogenaamde 'oudkomers' hebben bewezen hun verantwoordelijkheid te nemen en willen graag bijdragen aan de sfeer en opbouw van de leefgemeenschap die we samen vormen.

Wij hechten er aan om uit te dragen dat zowel nieuwkomers als alle andere Schiedammers zich in onze stad veilig moeten kunnen voelen, ieder met zijn of haar religieuze, levensbeschouwelijke of culturele achtergrond en levenservaringen.

Wij, Schiedammers zijn van harte bereid een steentje bij te dragen om de vluchtelingen welkom te heten. We willen hen waar nodig, met vrijwilligerswerk, geld en goederen helpen hier, tussen ons, een nieuw bestaan op te bouwen.

- a. Ook u kunt uw instemming betuigen met dit manifest door de lijst te tekenen of een mail te sturen naar schiedamverwelkomtvluchtelingen@meredia.nl. Dit kan als persoon, bedrijf, organisatie enz.